

God haat echtscheiding

In de vorige les (het huwelijk van de man en zijn vrouw), zijn we tot de conclusie gekomen dat een man het hoofd van zijn vrouw behoort te zijn en dat een vrouw haarzelf behoort te onderwerpen aan haar man. Een man heeft respect nodig en een vrouw liefde. Het hebben van een partner die ongehoorzaam is aan Gods Woord ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid. Maar we zien mannen en vrouwen terechtkomen in een cirkel van onbegrip en onverdraagzaamheid. **Wanneer deze cirkel niet wordt doorbroken, dan eindigt dit meestal in echtscheiding!!!**

We leven in een tijd waar echtscheiding de norm geworden is. Lukt het niet dan scheiden we maar en proberen het met een ander. Maar dat is buiten God gerekend: **“Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw”** Maleachi 2:16. God haat de echtscheiding! (wegzenden, verstoten) – vgl met de verwoestende werking van kanker.

Echtscheiding is geen populair onderwerp voor een prediker om over te praten. Johannes de Doper heeft zijn leven moeten geven om Gods Wil hierover te verkondigen. Johannes had tegen Herodes gezegd **“Het is u niet geoorloofd de huisvrouw uws broeders te hebben”** Markus 6:18 SVV, omdat hij Herodias, de vrouw van zijn broer, gehuwd was. Geoorloofd volgens wie? Hij had het gedaan, dus hij had er blijkbaar de mogelijkheid toe om het te doen volgens de wetten van het Romeinse Rijk. Maar wat hij gedaan had, was niet geoorloofd van Godswege. Wetten van een land laten vaak echtscheiding toe om allerlei redenen, maar mensen vergeten dat het huwelijk een instelling Gods is!

Predikers zijn dus niet blij om over echtscheiding te praten, niet omdat het onderwerp moeilijk om te begrijpen is, maar omdat het moeilijk te aanvaarden is voor goddeloze mensen die zich niet aan Gods Wil willen onderwerpen. We moeten begrijpen dat al Gods geboden goed zijn voor de mens. Predikers hebben geen recht om Jezus' Woorden te onthouden van de mensen! We moeten leren wat Jezus leert! Wat mensen over dit onderwerp zeggen is niet belangrijk, wat God zegt is waarheid.

Is het geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden? (Markus 10:1-12)

De Farizeeën vroegen aan Jezus om Hem te verzoeken ‘is het een man geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden?’ (10:2)

Jezus antwoord met de vraag ‘wat heeft Mozes u geboden?’ (10:3)

Ze zeiden dat Mozes het heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden (10:4)

Jezus zegt dat Mozes dat gebod heeft geschreven omwille van de hardheid van hun harten (10:5)

Wegzenden: de vrijheid geven, verstoten, het huis uit sturen.

Hardheid: verstoktheid, hardnekkig, onverbeterlijk.

Zij beschouwden zich rechtvaardig omdat zij hun vrouwen wegzonden met een scheidbrief. Ze dachten ‘*ik ben toch zo goed dat ik mijn vrouw heb wegzonden met een scheidbrief, zodat ze de vrouw van een ander kan worden*’. Maar Jezus leert ons waarom Deuteronomium 24:1-4 werd geschreven. Omdat het volk verhard was. Het was geen compliment voor hen dat deze toelating werd gegeven. Het doel van die scheidbrief was om de vrouw toe te laten om de vrouw van een ander te worden. Hun gerechtigheid was een uiterlijke gerechtigheid (vgl Matteus 5:21-22). Het was helemaal niet Gods Wil dat zij zich scheiden van hun wettige vrouwen. Vergelijk het met het willen van een koning (1 Samuel 8:6-7). God heeft bepaalde zonden verdragen om uiteindelijk in Zijn Zoon alles tot volheid te brengen (Romeinen 3:25-26; 9:22-23).

Van het begin van de schepping heeft God hen als man en vrouw gemaakt (10:6)

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en die twee zullen tot één vlees zijn (10:7)

Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees (10:8)

Wat God samengevoegd heeft, mag een mens niet scheiden (10:9)

Het wil niet zeggen dat omdat het niet mag, dat het daardoor niet kan. Vgl liegen, het mag niet, maar men doet het wel.

God voegt 2 mensen samen wanneer zij huwen

Zo bepaalt ook alleen God wanneer een huwelijk mag stoppen!

Maleachi 2:13-16.

- de Here is getuige tussen u en de vrouw van uw jeugd

- zij is uw wettige vrouw, di ‘de vrouw van uw verbond’

Waren zij een goed hoofd voor hun vrouw als zij dit deden?

Is dit waarom God een vrouw voor de man heeft geschapen?

Romeinen 7:1-4 leert ons dat:

- de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft
 - wanneer de man sterft is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond
 - wanneer zij bij het leven van haar man, een ander tot man neemt, is zij een echtbreekster.
 - Op gelijke wijze is de christen dood voor de wet van Mozes om het eigendom van Christus te worden
- De vrouw die haarzelf tot het eigendom van een andere man maakt, terwijl haar man leeft is een echtbreekster. Zij is nog steeds gebonden aan haar eerste man!

- vb trouwboekje *‘Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht, ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd’*, *‘Iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen’*.

Is het geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden?

Dit is de regel: **“Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.”** Markus 10:11-12.

Nee, het is niet geoorloofd!

“En ieder, die zijn vrouw wegzendt, en een andere trouwt, pleegt echtbreuk; en wie een vrouw, die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echtbreuk” Lukas 16:18.

Echtbreuk: onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander, overspel plegen met.

Heb jij je vrouw weggezonden en een ander getrouwd? Heb jij je man weggezonden en een ander getrouwd? Dan leef jij in overspel! Wat zegt het over de verantwoordelijkheid van de man om het hoofd te zijn, als hij zijn vrouw wegzendt? Wat zegt het over de onderdanigheid van de vrouw aan haar man, als zij hem wegzendt? Is dat een vervulling of een overtreding van Gods gebod?

‘Ja maar, nu ben ik gelukkig, mijn vorige man sloeg mij altijd’.

‘Ja maar, ik heb kinderen bij mijn tweede/derde vrouw’

...

Mag een man zijn vrouw wegzenden en een andere trouwen? Nee! Doen mannen het toch? Ja.

Mag een vrouw haar man wegzenden en een andere trouwen? Nee! Doen vrouwen het toch? Ja.

God voegt nooit 2 mensen samen die tegen Zijn wil in huwen, het tweede huwelijk is niet geoorloofd. Mensen in zo een toestand plegen echtbreuk! Ook de man die met een weggezonden vrouw trouwt, pleegt echtbreuk.

“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen” Hebreëen 13:4.

Ere: kostbaar, dierbaar achten.

Onbezoedeld: onbevlekt, rein.

Hoe omgaan met echtbreuk?

Hoe wereldsgezinde mensen reageren

‘Maak u niet teveel zorgen over uw huwelijk, als je het niet meer fijn vindt, stop er dan maar mee en probeer een ander’
‘We trouwen en als het niet lukt dan scheiden we’

vb oude liefdes worden teruggevonden op facebook / man die er een sport van maakte om gehuwde vrouwen in bed te krijgen.

Ook zijn er leraren van Gods Woord die mensen zeggen dat ze in echtbreuk mogen blijven leven nadat ze hun zonden hebben beleden. Laat u niet door hen misleiden! **“Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid”** Efeziërs 5:5-6. **“Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”** 1 Korintiërs 6:10-11.

Mag een hoereerder bij zijn hoererij blijven? Mag een afgodendienaar bij zijn afgoderij blijven? Mag een verwijfde verwijfd blijven? Mag een homosexueel homo blijven? Mag een dief een dief blijven? Een geldgierige geldgierig? Een

dronkaard een dronkaard? ... Nee, absoluut niet, evenmin mag een echtbreker in het overspelige huwelijk blijven!

Er bestaat niet zoiets als een goede scheiding!

Scheiding is na het overlijden van een geliefde één van de meeste traumatische ervaring die een mens kan meemaken.

Vraag het maar aan de man en de vrouw die gescheiden zijn:

- wanneer de rechter zei 'ik verklaar u gescheiden'.
- er sterft iets in u, mensen lijden
- kinderen lijden
- ouders delen niet meer in de vreugde van hun kinderen (vb eerste lachje, stapjes van baby)
- men verliest de zelfwaarde, wordt onstabiel

Eenzaamheid drijft gescheiden mensen in de armen van een ander en men pleegt echtbreuk door met die andere te trouwen.

Wat we moeten beseffen

We moeten begrijpen dat God één man voor één vrouw heeft geschapen. Het huwelijk is een verbond tussen een man, een vrouw en God. God heeft de man aangesteld als de leider van het gezin (Genesis 3:16), en de vrouw als zijn helper (Genesis 2:18) die zich aan hem onderwerpt in alles (vgl Efeziërs 5:22-33). Mannen en vrouwen worden geboden AGAPE liefde voor elkaar te hebben, di onvoorwaardelijke liefde (Efeziërs 5:25; Titus 2:2-3).

Wanneer wij in het huwelijk treden, dan doen we dat voor het leven (Genesis 2:24). Adam zei niet, laat ik het eerst eens een paar jaar bekijken en afwachten hoe het loopt. Het gaat er niet meer om wat ik wil, maar het gaat er om om de partner te behagen (1 Korintiërs 7:33-34). Het is niet altijd even gemakkelijk om elkaar te begrijpen; mannen wenen soms, vrouwen wenen soms. Wanneer je huwt mag de enige gedachte zijn '*wat er ook op onze weg komt, we gaan ervoor, scheiden is geen optie*'.

Conclusie

Deze woorden zijn belangrijk voor onze jongeren! Denk na met wie je huwt!

Deze woorden zijn belangrijk voor ons allen, we worden dagelijks geconfronteerd met gescheiden mensen.

Het is een grote moeite voor mensen die te weten komen dat ze hun leven delen met een partner waarvan God zegt dat het niet geoorloofd is om hem of haar als man/vrouw te hebben.

Markus 6:14-20.

“Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage” Johannes 12:48. We kunnen ons beter nu bekeren van echtbreuk, dan om op de dag des oordeels veroordeeld te worden omdat we ons niet hebben bekeerd van ons overspelig huwelijk.

In de volgende les zullen we stilstaan bij Matteus 19:9, het wachspel en waarom huwelijken falen.